



ibs Aboe el-Chayr



Nieuwsbrief

April 2025

Ibs Aboe el-Chayr
Basisschool op Islamitische grondslag

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl



Belangrijke data:	
Voorjaarsvakantie	21 april tot en met 2 mei
Bevrijdingsdag	5 mei (iedereen vrij)
Schoolreis groep 3 en 4	8 mei
Schoolkamp groep 8	14, 15 en 16 mei
Groep 1-2 vrij	16 mei
Start CITO's	19 mei
Adviesgesprekken groep 7	21 mei (groep 7 vrij)
Groep 1-4 vrij	23 mei
Koffie en thee moment	28 mei
Hemelvaart + extra dag vrij	29 en 30 mei

Salaam alaykom, beste ouders/verzorgers,

We staan aan de vooravond van de meivakantie, een welverdiende periode van rust na een bijzondere en gezegende tijd op school.

De afgelopen weken stonden in het teken van de heilige maand Ramadan. Wat was het prachtig om te zien hoe onze leerlingen, jong en oud, op hun eigen manier meeleeften met deze bijzondere periode. Er werd in de klassen gesproken over belangrijke thema's als vasten, liefdadigheid, geduld en saamhorigheid. Ook hebben we gezamenlijk stilgestaan bij Eid ul-Fitr. In de klassen en in het gebouw werd dit feestelijk gevierd, met lekkernijen en blije gezichten. We zijn dankbaar en trots op hoe onze school de islamitische identiteit op een liefdevolle en herkenbare manier vormgeeft.

Na de vakantie keren we terug met hernieuwde energie voor de laatste fase van het schooljaar. Een periode vol mooie, leerzame en waardevolle momenten staat ons nog te wachten: de eindtoetsen, bijzondere projecten, schoolreisjes en natuurlijk het afscheid van groep 8. Samen met jullie, onze ouders en verzorgers, hopen we deze laatste maanden op een fijne en betekenisvolle manier af te sluiten.

We willen iedereen aanmoedigen om tijdens deze vakantie echt even rust te nemen. Geniet van de tijd met het gezin, laat de kinderen lekker buiten spelen, lezen of creatief bezig zijn. En neem ook vooral tijd voor bezinning, ontspanning en plezier. Het is allemaal even belangrijk voor de groei en ontwikkeling van onze kinderen.

Daarnaast wil ik graag een moment nemen om ons geweldige team in het zonnetje te zetten. Onze leerkrachten en ondersteuners zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor het welzijn en de ontwikkeling van jullie kinderen. Moge Allah hen rijkelijk belonen voor hun inzet, geduld en betrokkenheid.

Wasallaam,

Essam El Mouwafik



Eid al Fitr

Assalaam alaykum beste ouders/verzorgers,

Wat hebben we genoten van een feestelijke en betekenisvolle Eid al-Fitr-viering op school! De dag begon met een vrolijke opening door meester Ibrahim, waarna iedereen kon genieten van de feestelijke sfeer. Er stond een prachtig decor klaar voor fotomomentjes, ouders werden gastvrij ontvangen met koffie en taart, en de leerlingen mochten deelnemen aan een circuit vol leuke activiteiten. Van schminken en springen op het springkussen tot het spelen van quizen en andere gezellige spelletjes—voor ieder wat wils! Ook is er in iedere klas stilgestaan bij de afsluiting van de ramadan en het voortzetten van onze goede gewoonten. Moge Allah (s.w.t.) onze vasten, sadaqa en goede daden accepteren, ameen.

De leerlingen genoten zichtbaar van de feestelijke sfeer, de kleurrijke aankleding en de betekenisvolle momenten met elkaar. Dank aan alle ouders die betrokken waren en meehielpen om deze dag extra speciaal te maken.

Wassalaam alaykum,
De werkgroep vieringen namens team Aboe el-Chayr

Woedoe en gebedsdiploma groepen 3 en 4

Salaam alaykoem wa rahmatoellaah beste ouders,

Afgelopen week vond de woedoe- en gebedsdiploma-uitreiking plaats – een bijzonder en feestelijk moment waarop we samen met de leerlingen hun inzet en groei op het gebied van het gebed hebben gevierd. We zijn ontzettend trots op wat zij hebben bereikt!

Het gebed is een van de vijf zuilen van de islam en vormt de kern van onze verbinding met Allah. Tijdens de lessen hebben we niet alleen aandacht besteed aan het correct verrichten van de woedoe en het gebed, maar vooral ook aan het begrijpen van de waarde en betekenis ervan. We hopen dat de leerlingen hierdoor met liefde en overtuiging deze belangrijke pijler van het geloof omarmen.

Vanaf groep 5 nemen de kinderen deel aan het gezamenlijke gebed op school. Hiermee willen we hen voorbereiden op de verantwoordelijkheid die in de toekomst op hen rust. Tegelijkertijd blijft de eindverantwoordelijkheid voor het gebed natuurlijk bij u als ouder. Uw betrokkenheid is en blijft van grote waarde.

We willen u dan ook bedanken voor de fijne samenwerking en aanmoediging thuis. Moge Allah onze kinderen standvastig maken in hun gebeden, hen leiden op het rechte pad, en ons allen zegenen. Amien.

Wa salaam alaykoem wa rahmatoellaah,

De godsdienstsectie



Lente wandeling kleuters

Vandaag hadden we een gezellige lente wandeling met alle kleuters. We hebben een speurtocht gehouden en ouders en kinderen deden enthousiast mee. We hadden enkele druppels regen maar dat mocht de pret niet bederven. Een lentewandeling is niet zomaar een groepsuitje, maar een rijke leerervaring waarbij natuur, taal, beweging en verwondering samenkomen. Bedankt alle ouders voor het meewandelen!



Mad Science

Afgelopen week hadden verschillende klassen weer een Mad Science les.

Tijdens de workshop van Mad Science bij de kleuters ging professor Smartie praten over vogels. Dit sluit heel goed aan bij het thema lente. Ze liet de kinderen verschillende soorten eieren zien en het voedsel van verschillende soorten vogels. De kolibrie prikt met z'n lange snavel de nectar uit de bloemen. De pelikaan neemt een hap water en perst vervolgens het water eruit. Zo blijven de visjes achter in zijn bek. De kiwi zoekt met zijn lange snavel wormen uit het zand en de eend vist de vissen uit het water met zijn snavel. De toekan eet met zijn grote snavel fruit en pakt deze uit de bomen. De zwaluw maakt geluid en door de weerkaatsing van geluid kan hij zijn prooi vinden. Het was een leerzame les over de verschillende soorten vogels en hun voeding.



De middenbouw heeft een les gehad over verschillende soorten lijm. We hebben geleerd hoe klittenband ontstaan is en onderzocht welke soorten lijm het beste plakken.

Groep 8 op Supermarkt Safari!

Op maandag 14 april zijn groep 8A en 8B op Supermarkt Safari geweest bij de Jumbo op het Wagnerplein. Deze leuke en leerzame ochtend werd georganiseerd in samenwerking met Duurzaam Contour de Twern Tilburg. Tijdens de safari gingen de kinderen op speurtocht door de supermarkt. Ze leerden op een interactieve manier meer over gezonde voeding, duurzaamheid, verpakkingen en bewuste keuzes in de winkel. Met leuke opdrachten en vragen ontdekten ze hoeveel invloed een simpele boodschap kan hebben op mens en milieu. Een grote dank aan Jumbo Wagnerplein en Contour de Twern voor de fijne ontvangst en goede begeleiding. Groep 8 heeft zichtbaar genoten én veel geleerd!

Sport update

Afgelopen weken hebben 30 leerlingen van groep 3-4-5 meegedaan aan de naschoolse hockey lessen van de Hockeyfoundation. Aan het einde van deze periode was er ook een feest-les waar ouders mochten komen kijken en waar ieder kind een diploma kreeg. Onze naschoolse sport is nu gestopt, maar de hockeytrainingen nog door! De trainers van Hockeyfoundation geven op donderdag middag van 15.15 tot 16.15 les op het Cruijfcourt in het Ypelearpark. Zo kunnen de kinderen iedere week komen hockeyen tot en met juni. Voor 5 euro mogen ze de hele periode mee trainen. Mocht uw kind het leuk vinden om mee te doen, dan mag u altijd een Parro berichtje sturen naar juf Nicole.

In de vakantie gaan 5 teams van Aboe meedoen aan het voetbaltoernooi bij voetbalvereniging Zigo. De kinderen en coaches zijn er klaar voor! Succes allemaal, en veel plezier.

Groetjes Nicole de Cort

